

Indsættelse af sognepræst Samuel Sandegaard Høeg
2. pinsedag i Sønder Felding kirke.

Hvis det nu havde været et almindeligt forår og en almindelig pinse, så havde vi slet ikke kunnet holde indsættelse i dag, for så havde der været Å-festival og hele Sønder Felding havde været fyldt af unge mennesker, og der ville have været stor festgudstjeneste i festivalteltet med et par tusind deltagere.

Men nu er der ingenting der har været almindeligt i det her forår - så derfor kan vi holde indsættelsesgudstjeneste i dag - dog ikke med en fyldt kirke, for det må vi ikke, og vi skal også holde os på afstand af hinanden.

Men vi **er** her - og vi gør det så festligt vi kan - for i dag begynder jeres nye sognepræst.

Og pinse er et godt tidspunkt for nye begyndelser. Pinse - handler om liv, om at blive fyldt med nyt liv, om at få mod til at tage fat på livet/tilværelsen - igen.

Det har vi sandhed brug for at høre i dette her mærkelige forår.

Pinse er festen for at Gud ånder liv i os og gør os levende - det er festen for, at Guds ånd begejstrer og inspirerer, at Guds ånd giver os mod på livet.

Og derfor er Pinse et godt tidspunkt for nye begyndelser - også når det drejer sig om at begynde et nyt sted som præst og når det drejer sig om at tage imod en ny præst. Det sidste - at tage imod en ny præst - det er virkelig nyt for jer - for det er ca 35 år siden man sidst har prøvet det her i Sønder Felding.

Så hvordan gør man det - tager imod en ny præst - så den nye præst og hans familie føler sig velkommen? Og hvordan tager man som præst et nyt sted hul på sin nye opgave?

Da er det godt at lytte til nogle af de ord fra Bibelen, som hører til her i pinsen, bl.a. de ord, som jeg læste før fra Apostlenes gerninger, hvor vi hørte om de første kristne lige efter den første pinse og om hvordan de levede - selvom vi ikke behøver at følge ordene i et og alt og gøre, som de dengang gjorde: hvor det jo hed: De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. Det kræves ikke, når der tages imod en ny præst - og godt nok for det.

Men så står der videre: de kom i enighed i templet, de spiste sammen, de priste Gud.

Og det som denne her fortælling om de første kristne kan minde os om i dag, hvor der tages hul på et nyt kapitel, det er, at kristentroen virker konkret - at Guds kraft/Helligånden virker konkret - at det faktisk

sker, at mennesker kan dele, og være glade og gøre ting af kærlighed uden at tænke egoistisk på sig selv, at mennesker kan vise nåde. Fortællingen viser os, at det faktisk kan finde sted, at vi får mod til at åbne munden og tale og handle, når der sker noget uretfærdigt og ondt - at vi får mod til at fortælle og gøre de gerninger, som Jesus har vist. Alt sammen fordi Guds ånd er blæst ind i os.

Det handler pinse om - det bliver vi mindet om i dag - hvor I skal tage imod en ny præst og hvor du, Samuel skal begynde som præst et nyt sted. Vi bliver mindet om, at vi skal være gavmilde med alt, hvad vi har fået - være gavmilde med vores tid, med vores tilstedeværelse i livet sammen med andre mennesker, vi skal være gavmilde med vores evner. Og hvis vi er det, så tænker jeg, at det bliver en god ny begyndelse både for jer her i Sønder Felding med jeres nye præst og for dig Samuel, som præst et nyt sted.

Altså - Vær gavmild med jeres evner, med jeres tid, med jeres tilstedeværelse i livet sammen med hinanden - vær gavmild, med alt det, som I har fået - så **kan** det kun gå godt.

Med de ord indsætter jeg dig, Samuel Sandegaard Høeg, som sognepræst i Sønder Felding.

Må Gud velsigne dig i dit nye embede, så du bliver til
velsignelse for alle dem, som du er sat til at tjene.
Og lad os så høre biskoppens kollats: